

Een spannend bos

In een bos hoef je niet bang te zijn. In ons land lopen geen grote dieren rond die jou willen opeten.

In sprookjes zijn bossen meestal wél eng. In de grote bomen kun je allerlei monsters ontdekken. Hans en Grietje verdwalen in het bos. Roodkapje komt er een wolf tegen die haar grootmoeder heeft opgegeten.

Opdracht

Ga zelf een spannend bosverhaal schrijven. Probeer het maar eens.

Jij mag in het verhaal natuurlijk zelf de hoofdpersoon zijn. Lees de verhalen voor in de klas. Wie heeft het verhaal geschreven waar de meeste kinderen van moeten bibberen van angst?

Je kunt ook nog een kijkdoos of maquette maken van het bos in jouw verhaal.



