

## 4. WENS- OF LAPJESBOMEN

Heb jij wel eens onder een boom gezeten? Onder een heel grote boom voel je je soms heel klein. Mensen komen altijd graag bij elkaar bij een enorme boom. Daarom zetten we bijvoorbeeld een lindeboom op het plein. Zo'n boom kan wel een paar honderd jaar oud worden. Er wordt zelfs verteld dat een linde onsterfelijk is. Als er iets belangrijks is, ga je naar die boom. Daar wil je trouwen of houd je een toespraak.



Heb jij wat te wensen? Dan kun je jouw wens in de boom hangen. In heel veel culturen hebben ze wens- of lapjesbomen. Tijdens een lentefeest hang je jouw wens, en die van andere kinderen, in de boom. Zo verbind je al die wensen met elkaar. Hopelijk komt je wens uit.

### OPDRACHT:

- Knip lapjes van stof. Je kunt ook gekleurde stroken papier gebruiken of download een wensblad via de website van de Boomfeestdag.
- Bedenk nu enkele mooie wensen voor jezelf of voor anderen. Teken of schilder die op de stof of het papier.
- We houden een lentefeest. Zoek een boom of grote struik met takken waar je goed bij kunt.
- De wensen gaan we in de boom of struik hangen.
- Misschien wil je niet dat anderen jouw wens zien. Plak dan je lapje, strook papier of wensblad dicht.

**FIJN FEESTJE! EN NU MAAR  
HOPEN DAT JE WENS UITKOMT.**

